



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Φλώρινα, 04-10-2023

Αριθ. Πρωτ.: 4723

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση:	Διοικητήριο	ΠΡΟΣ:	Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
Ταχ. Κώδικας:	53100 Φλώρινα		
Διευθύντρια:	Όλγα Μούσιου Μυλωνά		
Τηλέφωνο:	23850-54583		
Γραμματεία:	23850-54584-6	Κοινοπ.:	Μ.Μ.Ε.
Κινητό:	697-4482640		
E-mail:	mousiou.olga@gmail.com		

Μήνυμα για την Παγκόσμια Μέρα των Ζώων της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

Η Παγκόσμια Μέρα των Ζώων γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 4 Οκτωβρίου, την ημέρα της γιορτής του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, ο οποίος είναι ο προστάτης των ζώων. Ο σκοπός της είναι να βελτιώσει τα πρότυπα της καλής διαβίωσης των ζώων σε όλο τον κόσμο και γιορτάζεται με διαφορετικούς τρόπους σε κάθε χώρα, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, τη θρησκεία, την πίστη ή την πολιτική ιδεολογία, με απώτερο στόχο μέσα από την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση να μπορεί να δημιουργηθεί ένας κόσμος, όπου τα ζώα θα αναγνωρίζονται ως αισθανόμενα όντα και θα διασφαλίζονται με όρους ανθρωπιάς και πολιτισμού οι συνθήκες για την καλή διαβίωσή τους.

Με τον όρο Φιλοζωία ή Ζωοφιλία νοείται η αμέριστη και αδιάκριτη αγάπη προς όλα ανεξαιρέτως τα ζώα αυτού του πλανήτη, ανεξαρτητως του αν είναι ανεπιθύμητα ή επιβλαβή ή επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία, ασφάλεια και ζωή, και αντιπροσωπεύει την ποιότητα και το επίπεδο του πολιτισμού ενός λαού και μιας χώρας.

Η σχέση του ανθρώπου με τα ζώα είναι μια διαχρονική, πρότυπη, αυθεντική, πρωταρχική σχέση, υπαγορευμένη από την ίδια τη φύση. Από την αρχή της ανθρώπινης ιστορίας συμπορευθήκαμε με τα ζώα. Είμαστε μαζί με αυτά φιλοξενούμενοι στον πλανήτη μας μαζί με εκατομμύρια άλλες μορφές ζωής, τις οποίες οφείλουμε να σεβόμαστε και να προστατεύουμε.

Τα ζώα, από καταβολής της ανθρωπότητας, αποτελούν σημαντικότετους παράγοντες για την επιβίωση, την ευημερία και την εξέλιξη του ανθρώπινου γένους. Τα χρησιμοποιούμε καθημερινά για την παραγωγή τροφής, για τη διεκπεραίωση εργασιών, ακόμα και για την πολύτιμη συντροφιά, την οποία μπορούν να προσφέρουν, που σε πληθώρα περιπτώσεων λειτουργεί ιαματικά και λυτρωτικά. Είναι γεγονός πως δίχως την παρουσία των ζώων η διαβίωσή μας πάνω στον πλανήτη θα ήταν αδύνατη.

Τα ζώα, είτε κατοικίδια, είτε οικόσιτα, είτε αδέσποτα, είτε ελεύθερα στη φύση, είναι έμβια όντα, τα οποία έχουν δικαιώματα, και υποχρεούμαστε να τα σεβόμαστε, να τα προστατεύουμε και να μην τα κακομεταχειριζόμαστε, όπως με σαφήνεια επιβάλλει και η σχετική νομοθεσία περί προστασίας των ζώων.

Λέγεται ότι «τα ζώα είναι ό,τι μας έχει απομείνει από την αθωότητα του χαμένου Παραδείσου» και αποτελούν τον ομφάλιο λώρο που μας συνδέει με την αθώα και άδολη ύπαρξη, με τον αρχέγονο εαυτό μας, τις ρίζες μας. Και πραγματικά, η σχέση του ανθρώπου με τα ζώα έχει ξεπεράσει τα στενά όρια της χρησιμότητας για την επιβίωση και ο δεσμός μεταξύ ανθρώπου και ζώου είναι μια αμφίδρομη ωφέλιμη και δυναμική σχέση, που επηρεάζεται από συμπεριφορές απαραίτητες για την υγεία και την ευεξία και των δύο.

Τα οφέλη από την κατοχή ή την αλληλεπίδραση με τα ζώα είναι εξαιρετικά σημαντικά. Ο δεσμός του παιδιού, αλλά και του ενηλίκου, με τα ζώα σχετίζεται με τη θετική συναισθηματική λειτουργία του, με την ενίσχυση της αυτοεκτίμησής του και την κοινωνική και γνωστική του ανάπτυξη. Ειδικότερα για τα παιδιά με αναπηρία η παρουσία ενός ζώου και ο δεσμός μαζί του είναι καταλυτικής σημασίας. Ήδη η επιστημονική έρευνα έχει αποδείξει πως ένας τετράποδος σύντροφος είναι το καλύτερο αντίδοτο στο άγχος της ύπαρξης.

Για όλους αυτούς τους σημαντικότερους λόγους η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας έχει καθιερώσει τον **Οκτώβριο ως Μήνα Φιλοζωίας** για τα Σχολεία της αρμοδιότητάς της και σε συνεργασία με άλλους θεσμικούς φορείς διεξήγαγε την περσινή χρονιά έναν πολύ επιτυχή **Διαγωνισμό Φιλοζωίας** με εικαστικές δημιουργίες μαθητών. Σύντομα θα αποσταλεί νέα πρόσκληση για μια σειρά από δράσεις ευαισθητοποίησης των μαθητών και των μαθητριών απέναντι στην προστασία και τον σεβασμό του ζωικού βασιλείου ως μια αξιακή διάσταση του πολιτισμού μας, η οποία τη φετινή σχολική χρονιά ευελπιστούμε ότι θα έχει πανελλαδική εμβέλεια και απήχηση.

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

Όλγα Μούσιου Μυλωνά